

**BOEKIE BOEKIE** **PODIUM**

BoekieBoekie is niet alleen een tijdschrift, maar ook een podium voor kinderen. In ieder nummer staat werk van kinderen. Dit keer groot applaus voor Aimee Walkate (8 jaar). Zij deed mee aan de Poem Express 2008 en maakte deze gedichtenposter

Wil je ook op het BB-podium staan? Stuur dan je werk op naar BoekieBoekie.

Je kunt ook meedoen met een wedstrijd.

Meer weten, surf dan naar:

[www.boekie-boekie.nl](http://www.boekie-boekie.nl)



**BOEKIE BOEKIE**

**Reizen**

ISSN 0926-3985  
 ISBN 978-90-5483-899-9  
 9 789054 838999

# rond met de Poem Express

www.poem-express.com



- 1 De ontsnapping van het geluk uit een pulje. Snel rende het geluk weg.
- 2 De boom zwaar beladen met reuzenpompoenen die opeens tegelijk van de boom vielen
- 3 De grote vette pad die melk dronk bij een koetje met een varkensbil.
- 4 De dwerg bij de zoutwaterput
- 5 Het brandend braambos dat eeuwig brandt en bijna de brug doet ontvlammen
- 6 De dolfijn die een meisje van het strand nam en met haar zwom onder zee
- 7 De vergeten doods-kist
- 8 De reuzenschelpen op het strand. Reuzenmosselen en reuzenscheermessen
- 9 Het monster dat zo grasz geasid wilde, maar niemand durfde
- 10 De giftige spin Parkinson die in een hol woont van groen slijm.



Myriam Galise (14 jaar), IT  
Inzending Poem Express 2007

**Italiaans:** Ti guardo e ti penso  
**Nederlands:** Ik kijk naar je en denk aan je  
**Engels:** I look at you and think of you  
**Frans:** Je te regarde et pense à toi  
**Duits:** Ich schau dich an und ich denk an dich

**Tip:** Leer dit gedicht uit je hoofd en maak indruk op je eerste vakantieliefde!

3007  
CURAÇAO  
2007

gedachten  
dromerig kijk ik naar  
buiten maar hoor  
geen vogels  
fluiten regen regen regen  
valt er dan helemaal  
niets te beleven  
ik doe mijn ogen dicht en  
plotseling wordt alles licht  
gelukkig de zon schijnt

Marijn van 't Ende (10 jaar), NL  
Inzending Poem Express 2008



Kelvin Scherptong  
(7 jaar), Bonaire (AN)  
Inzending Poem Express  
2008

Spiegel Spiegel Spiegel  
Je bent heel mooi  
Spiegel Spiegel Spiegel  
Ook ik ben mooi  
Spiegel Spiegel Spiegel  
Weerkaats mij goed  
Spiegel Spiegel Spiegel  
Blijf aan me denken  
En vertel me telkens  
Dat ik mooi ben

Vertaling uit het  
Papiament door  
Diana Lebacs

De Poem Express is meer dan een gedichtenwedstrijd, het is ook een podium waar kinderen uit verschillende landen hun werk kunnen presenteren. Houd je van schrijven en tekenen? Doe dan ook mee met de Poem Express. Laat je inspireren door de dingen die je meemaakt of door het werk van kinderen uit Italië, Curaçao, Bonaire en Nederland. Wil je nog meer Poem Express-gedichten in andere talen lezen, bestel dan een van deze dichtbundels:

